

In zijn boek Baudolino beschrijft de bekende schrijver Umberto Eco hoe de hoofdpersoon Baudolino, nadat die de relieken van de drie Wijzen zou hebben teruggevonden naar Parijs vertrekt om meer te weten te komen over de identiteit van de drie Wijzen uit het Oosten. Nu is Umberto Eco een geweldige romanschrijver, maar zeker is ook dat hij veel onderzoek deed als hoogleraar in de semiothiek voor hij zijn romans uitgaf. Daar hij echter nooit citeert of bronnen aangeeft is het moeilijk uit te maken of de hierna genoemde namen uit zijn eigen brein komen of wortels hebben in de geschiedenis. Het volgende citaat is inleider geval interessant te noemen. Citaat (pag. 107 env.):

.....De dag daarop was Baudolino vertrokken. In Parijs had Abdul, die veel afwist van het Oosten, hem in contact gebracht met een kanunnik van Saint Victor die er nog meer van afwist als hij. 'Ah, de Wijzen!' had die gezegd. 'Hun naam keert telkenmale terug in de overlevering, en vele kerkvaders hebben hen genoemd; maar in drie van de evangeliën wordt er niet over hen gerept en in de woorden van Jesaja en van de andere profeten vind je alleen toespelingen, waarvan sommigen menen dat ze op de Wijzen betrekking hebben, maar die ook op iets anders zouden kunnen slaan. Wie waren ze? Hoe heetten ze werkelijk?

Er zijn er die beweren dat het Hormidz van Seleucia, koning van Perzië, Jazdegerd, koning van Saba, en Peroz, koning van Sheba, waren, anderen dat het Hot, Basander en Karundas waren. Maar er zijn ook zeer betrouwbare bronnen die het houden op Melkon, Gaspar en Balthasar, of ook wel Melchiot, Caspar en Fadizzarda. Of Magalath, Galgalath en Sarachim. Of misschien wel Appelius, Amerius en Damascus....'

'Appelius en Damascus zijn prachtige namen, ze roepen beelden op van verre landen' zei Abdul (de reisgezel van Baudolino).

'Karundas toch ook?' zei Baudolino. 'We moeten niet drie namen bedenken die jij leuk vindt, maar drie echte namen.'

De kanunnik (van Saint Victor) ging door: 'Ik neig naar Bithisarea, Melchior en Gathspha; de eerst was koning van Godolia en Saba, de tweede koning van Nubië en Arabië en de derde koning van Tharsusen het eiland Egriseula. Kenden zij elkaar al voordat ze op reis gingen? Nee, ze ontmoetten elkaar in Jeruzalem en hebben elkaar als door een wonder herkend. Maar anderen menen weer dat het wijsgeren waren die op de Mons Victoralis leefden, ofwel de berg Vaus, en dat ze vanaf de bergtop de tekenen van de hemel bestudeerden - en na hun bezoek aan Jezus zouden ze naar de Mons Victoralis zijn teruggekeerd en zich later bij de apostel Thomas hebben gevoegd om de Indië te evangeliseren, met dien verstande dat ze toen niet met z'n drieën waren, maar met zijn twaalfen.'.....

Misschien waren er wel twaalf Wijzen geweest, merkte Baudolino op, maar in Milaan hadden ze er maar drie gevonden en over die drie moest nu een geloofwaardig verhaal in elkaar gedraaid worden. 'Laten we zeggen dat ze Balthazar, Melchior en Kaspar heetten, dat lijken me gemakkelijker uit te spreken namen dan die merkwaardige niesbuien die onze eerbiedwaardige meester daarnet uitstootte.